



«Επικοινωνία - Communication»



Συντομογραφίες: ΕΠΣ- Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο
ΠΕ-Παροικιακή Εκπαίδευση
ΚΕΑ - Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Με χαρά θα δημοσιεύουμε φωτογραφικό υλικό από εκδηλώσεις και δραστηριότητές σας ή άλλες συνεργασίες.

We are happy to publish any photographic material of your events.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -

CONTENTS

Καρναβάλι.....	1
Τα νέα της παροικίας	2-7
◇ Αγιασμός των Υδάτων	
◇ Παρουσίαση βιβλίου	
◇ Κοπή βασιλόπιτας	
◇ Γιορτή των Γραμμάτων	
◇ Ενδοσχολική επιμόρφωση	
◇ Ονομαστήρια Αρχιεπισκόπου	
Ημερολόγιο - Calendar	4
Η συμβουλή μας- Our advice	8
Ήθη και Έθιμα: Καθαρά Δευτέρα Green Monday.....	9
Για τους μικρούς μας φίλους	10-11
Αποκριάτικες μάσκες - Carnival masks	
Η Γωνιά του Μαθητή	12
Θρησκευτικές Εορτές: Αγ. Χαράλαμπος Saint Charalampos.	14
Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ Άσσια - Assia village.....	15

Στοιχεία επικοινωνίας:

22 Stuart Crescent,
London N22 5NN
Tel.: 020 8881 6982
Fax: 020 8365 8257
Email: kea@schools.ac.cy
Website: <http://kea.schools.ac.cy>

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ

Αγιασμός των υδάτων στην παραλία της κοινότητας Margate.



Παρουσίαση συλλογής κυπριακών λαϊκών παραμυθιών της κ. Κυριακής Τσαγκάρη με τίτλο "Της Κύπρου μας τα παραμύθια" στην κοινότητα Αγ. Παντελεήμωνα, Harrow.



Δραματοποίηση του παραμυθιού της κ. Τσαγκάρη «Οι τρεις Συμβουλές», από παιδιά του παροικιακού σχολείου Αγίου Νικολάου.



Αφήγηση παραμυθιού από την κ. Τσαγκάρη «Ο πετεινός ο γούμενος», παροικιακό σχολείο Goffs.



Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ



Κοπή Βασιλόπιτας στην Κυπριακή
Υπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο.



ΕΠΣ Αγ. Νικολάου



Ε.Π.Σ. Queenswell



Ε.Π.Σ. Margate

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ CALENDAR

02.02.17

Η Υπαπαντή του Χριστού
*Presentation of the Lord in
the Temple*



0.02.17

**Παγκόσμια μέρα Ελληνικής
Γλώσσας**
*International day of Greek
Language*

10.02.17

Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
Charalampes the hieromartyr

12.02.17

**Εκπαιδευτικό Συνέδριο
ΕΦΕΠΕ**

Χολ εκκλ. Παναγίας
Wood Green, 3.00μμ

13. 2 - 18.2.2017

Διακοπές ημιτριμήνου
Half Term

17.02.17

Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου
Theodore the Tyro

16.02.17

Απόκριες
Meatfare

23.02.17

Κυριακή της Τυρινής
Cheesefare

27.02.17

Καθαρά Δευτέρα
Clear Monday

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑ

Την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, στα γραφεία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ), μετά το πέρας της εκπαιδευτικής συνάντησης της ολομέλειας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, τελέστηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας για το νέο χρόνο 2017. Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, ο οποίος συνοδευόταν από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κ. Χρυσόστομο και τους διακόνους Παύλο και Ευγένιο. Στα γραφεία της ΚΕΑ παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Γ. Κόσσυβας, Συντονιστής εκπαίδευσης Ελληνικής Πρεσβείας, η κ. Ι. Χατζηγιάννη Γκίκα εκ μέρους του ΚΕΣ, ο κ. Κ. Λαδάς εκ μέρους των ΑΕΣΑ, καθώς και άλλοι διευθυντές και στελέχη της Π.Ε.

Η κ. Παπαλούκα, Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη της ΚΕΑ, καλωσόρισε όλους τους προσκεκλημένους και ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο και τους ευχαρίστησε για την θετική τους ανταπόκριση στην πρόσκληση της ΚΕΑ. Ευχήθηκε δε, το 2017 να είναι μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά, τόσο για τον καθένα προσωπικά όσο και για την παροικιακή εκπαίδευση και την Κύπρο μας. Εξέφρασε δε την πεποίθηση πως με την ευλογία του Θεού για τη νέα χρονιά ο καθένας από τη θέση που του αναλογεί θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Παροικιακής Εκπαίδευσης και να επιτελέσει υπεύθυνα το έργο του.

Ο Σεβασμιότατος, εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, τους ευλόγησε κι ευχήθηκε ο Θεός να ενδυναμώνει τις προσπάθειές τους για την επιτέλεση του πολυσήμαντου έργου τους. Όπως τόνισε, από τους δασκάλους εξαρτάται η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών της παροικίας μας και η διαφύλαξη της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής μας παράδοσης. Στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του Λονδίνου, στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά του απόδημου Ελληνισμού, πρέπει να γνωρίζουν την καταγωγή τους, αλλά και να διατηρούν σεβασμό στο διαφορετικό και σε κάθε γλώσσα και πολιτισμό. Χρειάζεται λοιπόν να τους δώσουμε τα εφόδια, ώστε να προοδεύουν στη χώρα στην οποία ζουν, να προσαρμόζονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και ταυτόχρονα να είναι περήφανα για την καταγωγή τους.

Τις ευχές τους για καλή και καρποφόρα χρονιά απήθυσαν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι.



Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ



Ε.Π.Σ. Milton Keynes



Ε.Π.Σ. Mansfield



Ε.Π.Σ. Manchester

Ε.Π.Σ. Άγιος Νικόλαος, Acton



Ε.Π.Σ. Τρεις Ιεράρχες, Leeds



*Η μόρφωση
είναι στολίδι στην ευτυχία
και καταφύγιο στην δυστυχία.*

Αριστοτέλης

*Education
is an ornament in happiness
and refuge in misery*

Aristotle

Ενδοσχολική επιμόρφωση



Ενδοσχολική επιμόρφωση
εκπαιδευτικού προσωπικού
στο Ε.Π.Σ. Manchester.

Ενδοσχολική επιμόρφωση
εκπαιδευτικού προσωπικού
στο Ε.Π.Σ. Leeds.



Ονομαστήρια Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγορίου

*Το προσωπικό της ΚΕΑ τού εκφράζει θερ-
μές ευχές για υγεία και μακροημέρευση.*



Βραβεία στο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό ζωγραφικής του ANT1

9^{ος} Παιδικός Διαγωνισμός Δορυφορικών Καναλιών ANT1

«Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα»

Τα παιδιά των Ελληνικών Σχολείων Windsor, Queenswell και Αγίου Παντελεήμονα έλαβαν μέρος στον 9ο παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής των δορυφορικών καναλιών ANT1 ζωγραφίζοντας με τον δικό τους τρόπο τα ονειρεμένα τους Χριστούγεννα. Στον διαγωνισμό πήραν μέρος παιδιά από ελληνικά σχολεία στην Αμερική-Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Ο μεγάλος νικητής Ευρώπης είναι ο Νίκος Πιερής, 8 χρονών, μαθητής του Ελληνικού Σχολείου Queenswell και η δεύτερη νικήτρια είναι η Ευφροσύνη Γεωργίου, 10 χρονών, του Ελληνικού Κολεγίου Αγίου Παντελεήμονα. Οι ζωγραφιές των μεγάλων νικητών διακόσμησαν την ηλεκτρονική χριστουγεννιάτικη κάρτα των δορυφορικών καναλιών ANT1. Επιπλέον, όλες οι ζωγραφιές των παιδιών κόσμησαν το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα των δορυφορικών καναλιών ANT1. Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές αλλά και σε όλα τα παιδιά που ζωγράρισαν τα δικά τους Χριστούγεννα!



Η συμβουλή μας

Μάθετε στα παιδιά να παίζουν σωστά με τους άλλους.

Στη σημερινή εποχή, η αξία της ομαδικότητας και της αποδοχής του συνανθρώπου μας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία για την μετεξέλιξή μας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να συνεργάζονται με τους άλλους, να δημιουργούν ομάδες με κοινούς στόχους και σκοπούς.

Με αυτό τον τρόπο, θα ενσταλάξει μέσα τους, όχι μόνο η αποδοχή για αποκλίνουσες απόψεις, αλλά και η θέληση να λάβουν υπόψη τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων.



OUR ADVICE

Teach kids to play well with others.

Today's world has become a global village. The value of teamwork and accepting others for their differences cannot be emphasized enough. Encourage children to team up and work with others toward common goals. This way you instill in them not only tolerance for divergent views, but also empathy and the will to take other people's thoughts and feelings into account.

Ήθη και έθιμα του τόπου μας

Η Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα είναι κινητή γιορτή, η οποία εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα. Συγκεκριμένα πέφτει κάθε χρόνο στο ξεκίνημα της Πεντηκοστής, δηλαδή 48 μέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα και προφανώς πάντοτε ημέρα Δευτέρα. Ενδεικτικά, για το 2017 η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 27 Φεβρουαρίου 2017.

Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί καλούμαστε να αφήσουμε πίσω μας όλες τις αμαρτωλές συνήθειες, συμπεριλαμβανομένων και των μη νηστίσιμων, φαγητών, καθαρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ψυχή και το σώμα μας. Έτσι κι αλλιώς η νηστεία έχει ήδη ξεκινήσει "μερικώς" μια βδομάδα πριν, καθώς όλη την προηγούμενη εβδομάδα δεν τρώμε κρέας.

Αν και με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινάει η Σαρακοστή και η μεγάλη νηστεία του Πάσχα, το μενού της ημέρας κάθε άλλο παρά φτωχό είναι.

Πρώτη και καλύτερη η λαγάνα, η οποία είναι ένα είδος άζυμου ψωμιού που φτιάχνεται χωρίς προζύμι ή μαγιά. Μάλιστα έχει χαρακτηριστικό πλατύ σχήμα για να ψήνεται εύκολα. Στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας υπάρχει φυσικά ο αγαπημένος Χαλβάς, ταραμάς, ελιές και λαχανικά κάθε λογής.



Όπως και να γιορτάσει κανείς την Καθαρά Δευτέρα, ότι κι αν επιλέξει να βάλει στο τραπέζι του, η ημέρα απαιτεί (αν το επιτρέπει και ο καιρός φυσικά) το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού!

Εκτός από ένα πολύ ωραίο έθιμο, καθώς γεμίζουν οι ουρανοί με φανταχτερά χρώματα και περίτεχνα σχέδια, είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να ξεμουδιάσουμε λίγο από την καθιστική ζωή που κάνουμε οι περισσότεροι και να χαρούμε λίγο την φύση και την εξοχή. Και αν δεν θέλουμε να αγοράσουμε έτοιμο αετό, μπορούμε να πρωτοτυπήσουμε και να φτιάξουμε τον δικό μας χαρταετό, εύκολα και γρήγορα! Το μόνο που χρειάζεται είναι φαντασία και καλή διάθεση!

Καλή Σαρακοστή!

Green Monday

Clean Monday also known as Pure Monday or Green Monday, is the first day of Great Lent in the Eastern Orthodox Christian churches. It is a moveable feast that occurs at the beginning of the 7th week before Orthodox Easter Sunday. In 2017 Clean Monday will be celebrated on the 27th February 2017.

The common term for this day, "Clean Monday", refers to the leaving behind of sinful attitudes and non-fasting foods.

Clean Monday is a public holiday in Greece and Cyprus, where it is celebrated with outdoor excursions, the consumption of fasting food, a special kind of azyme bread, baked only on that day, named "lagana" and the widespread custom of flying kites.

Για τους μικρούς μας φίλους

Πώς να φτιάξετε αποκριάτικες μάσκες How to make carnival masks.

Η διαδικασία είναι απλή. **The process is simple.**
Αποφασίστε το σχήμα της μάσκας σας. **Decide first the shape of your mask**

Μάσκα με χάρτινο πιάτο – Mask with paper plate

Αν το σχήμα μοιάζει κάπως στρογγυλεμένο, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χάρτινο πιάτο, ολόκληρο ή κομμένο περίπου στη μέση.

If the shape of your chosen mask is round then you can use a paper plate, either as it is or by cutting it in half and making extra cuts where necessary.

Για να το διακοσμήσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ύφασμα, επιπλέον χαρτόνι, κουμπιά, φτερά μπογιές ή μαμαρκαδόρους για να ζωγραφίσετε λεπτομέρειες.

To decorate the plate, you can use fabric, extra cardboard, paint, markers, feathers or buttons to draw details.



Δημιουργήστε μία τρύπα σε κάθε πλευρά στο ύψος των αυτιών. Κόψτε ένα λαστιχάκι στη μέση, περάστε το από τις άκρες της μάσκας και στερεώστε το με κόμπο.

Punch two holes on both sides of plate in the middle of the mask. Attach an elastic band on the two lowermost holes to wear it.

Μάσκα σε χαρτόνι - Mask with cardboard

Σχεδιάστε πρώτα το σχέδιο σε χαρτί και μετά αντιγράψτε το σε ένα πιο χοντρό χαρτόνι.

Print the design on paper first, and then copy it on a thicker cardboard. Κόψτε γύρο τη μάσκα και τα μάτια. Cut out the mask, including the eye holes.

Το αρχικό σχήμα και σχέδιο της μάσκας είναι απλό για να δημιουργήσετε ότι θέλετε εσείς πάνω του.
Notice that the mask templates are quite plain. This is to give you more room for modifying or drawing additional detail on the mask.

Εάν θα χρησιμοποιήσετε διπλό σχέδιο ή πολλά χρώματα σχεδιάστε τα σχήματα πάνω στην μάσκα σας πρώτα.

If you are planning to make a two-toned mask or a multi-coloured mask, it will be helpful to sketch the design on your mask first.



Ζωγραφίστε τη μάσκα με μπογιά ή παστέλ. Χρησιμοποιήστε και κόλλα με γυαλιστές πέτρες για λάμψη.

Paint or colour your mask with crayons or oil pastels and add more sparkle with glitter glue.



Κολλήστε διακοσμητικά υλικά, όπως πούλιες, στρας, αυτοκόλλητα στολίδια και πλαστικά πετράδια.
Stick on decorative materials such as sequins, rhinestones, gem-style stickers, plastic gems or glitter glue.



Αν θέλετε μπορείτε να κολλήσετε ένα καλαμάκι (ξύλινο ή πλαστικό) στην μία άκρη για να την κρατάτε.

If you want you can stick a straw (wood or plastic) at one end to hold the mask.

Η μάσκα σας είναι έτοιμη, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και χωρίς έξοδα πολλά!

Your mask is prepared, very easily, very quickly and without spending much!



Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ



Εργασίες παιδιών της
Γ' τάξης του Ε.Π.Σ
Potters Bar
με θέμα
το βιβλίο



Ζωγραφιές παιδιών Ε.Π.Σ. Αγιος Νικόλαος, Acton



Άγιος Χαράλαμπος

Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερέυς στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και έζησε επί αυτοκρατορίας του Σεπτιμίου Σεβήρου (193 - 211 μ.Χ.). Η ζωή του ήταν μία συνεχής υπηρεσία αφοσίωσης στο Χριστό και αγάπης προς τον πλησίον.

Όταν το έτος 198 μ.Χ. ο Σέβηρος εξαπέλυσε διωγμό κατά των Χριστιανών, ο έπαρχος Λουκιανός, συνέλαβε τον Άγιο και του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη του. Ο γέροντας λευίτης χαμογελώντας απάντησε: «Εμείς οι χριστιανοί, είμαστε εξοικειωμένοι με τους αγώνες και τους πολέμους. Όπως οι γενναίοι στρατιώτες που δεν επιθυμούν τον ήσυχο θάνατο στο κρεβάτι, αλλά τον δοξασμένο της μάχης. Σε μένα υπάρχουν τα γηρατεία, αλλά να μάθετε καλά ότι στους δικούς μας αγώνες το παν είναι η ψυχή, η αποφασιστικότητα, η αυταπάρνηση. Αυτά δεν πέφτουν με την ηλικία, αλλά μένουν πάντοτε ανθηρά και νέα.» Εκνευρισμένος από τα λόγια αυτά ο έπαρχος, διατάζει και του κάνουν φρικτά βασανιστήρια. Αυτός, όμως, αντί να σπαράζει από τον πόνο, δοξολογούσε το Θεό για την αντοχή που του έδινε. Πολλοί από τους δήμιους του, που έβλεπαν την αφάνταστη αντοχή του, πίστεψαν στο Χριστό.

Ο λαός διαμαρτυρήθηκε για τα απαίσια βασανιστήρια και φοβισμένος τότε ο έπαρχος του χάρισε την ελευθερία. Λίγο αργότερα επισκέφτηκε τη Μαγνησία ο Σεπτίμιος Σεβήρος και διάταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου Χαράλαμπου. Όμως, πριν προλάβει το ξίφος ν' αγγίξει πάνω του, παράδωσε την ψυχή του στο Θεό σε ηλικία 113 ετών.

Ο Θεός έδωσε τη χάρη του στον Άγιο και μετά το θάνατό του να θεραπεύει διάφορες δερματικές ασθένειες. Η τιμία Κάρα του Αγίου, φυλάσσεται στη Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων για ευλογία και θεραπεία όσων έχουν ανάγκη.

Η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του στις 10 Φεβρουαρίου.



St Charalambos

Saint Charalambos was a priest in Magnesia and he lived during the reign of Septimius Severus (193-211). He spread the Gospel in that region for many years. However, when news of his preaching reached the authorities of the area, the proconsul Lucian and military commander Lucius, the Saint was arrested and brought to trial, where he confessed his faith in Christ.

Despite his advanced age, he was tortured mercilessly. They lacerated his body with iron hooks, and scraped all the skin from his body. The saint had only one thing to say to his tormentors: "Thank you, my brethren, for scraping off the old body and renewing my soul for new and eternal life." Upon witnessing Charalambos' endurance of these tortures, people confessed their faith in Christ and began to glorify Christ. More tortures were wrought upon the saint after he was brought to Septimius Severus himself. Condemned to death and led to the place of execution, Charalambos prayed that God grant that the place where his relics would repose would never suffer famine or disease. After praying this, the saint gave up his soul to God even before the executioner had laid his sword to his neck. It is believed that at the time of his martyrdom in 202, Charalambos was 113 years old.

The skull of Saint Charalambos is kept at the Monastery of Saint Stephen at Meteora.

The feast day of Saint Charalambos is commemorated on 10 February.

ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ... ΔΙΕΚΔΙΚΩ

Άσσια

Η Άσσια είναι χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου και είναι ένα από τα μεγάλα χωριά της κεντρικής Μεσαορίας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Η Άσσια ήταν γενέτειρα του Αγίου Σπυρίδωνος και του Μιχάλη Κάσιαλου. Ο Κάσιαλος λαϊκός ζωγράφος με ευρεία φήμη και βαθύτατα πνευματικός άνθρωπος, ανοικοδόμησε την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος. Η Άσσια αποτελείται από δύο ενορίες, την "πάνω γειτονιά" του Αγίου Ιωάννη και την "κάτω" του Αγίου Γεωργίου. Το χωριό είχε πέντε εκκλησίες: του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του Αγίου Θεοδώρου, του Αγίου Σπυρίδωνα και της Παναγίας.



Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του ποταμού Γιαλιά, η Άσσια ήταν ανέκαθεν γνωστή ως αγροτικό χωριό. Η πλειοψηφία των χωριανών ασχολείτο με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Παγκύπρια φημισμένο χωριό για τα Ασιώτικα αγγούρια του, και για τα γαϊδούρια του.

Η κοινότητα βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και της βαρβαρότητας των τουρκικών στρατευμάτων τη 14η Αυγούστου 1974. Το χωριό δεν είχε τμήματα της εθνοφρουράς να το προστατεύουν και η φρούρησή του υποτυπώδης. Χωρίς καμία προειδοποίηση, τα τουρκικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Άσσια στις 14 Αυγούστου 1974, ημέρα της δεύτερης εισβολής. Αρκετοί πρόλαβαν να διαφύγουν, όμως σημαντικός αριθμός Ασιωτών παρέμειναν εγκλωβισμένοι για να βιώσουν δύο εβδομάδες ωμής βίας, εκφοβισμού και ωμοτήτων.

Η Άσσια, είναι το χωριό με τους περισσότερους **αγνοούμενους** από όλα τα χωριά. Ογδόντα τρία άτομα ανάμεσα τους γέροντες και παιδιά δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Σημειώνεται επίσης πως οκτώ από τα παιδιά κάτω των 18 ετών, των οποίων αγνοείται η τύχη, κατάγονται από την Άσσια. Στους 105 αγνοούμενους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο όλων όσοι εξαφανίστηκαν στην Άσσια, περιλαμβάνονται και οι 70 του ομαδικού τάφου στο Ορνίθι καθώς και άλλοι που δολοφονήθηκαν και θάφτηκαν σε άλλα σημεία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε τη μετακίνηση οστών Ασιωτών αγνοουμένων από ομαδικό τάφο που έλαβε χώρα στο Ορνίθι και παρόμοιες δράσεις, ως μεγάλη ασέβεια προς τους αγνοούμενους και ως κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των οικογενειών τους να γνωρίζουν τελικά τις πραγματικές συνθήκες του θανάτου των αγαπημένων τους.

Asha

Asha is a village in the occupied part of Cyprus and is one of the largest villages in the central part of the Mesaoria valley. St Spyridon was born in Asha and also Michael Kassialos, a folk artist from Asha. Asha was also well known for the craftsmanship of the embroidery made there. The village consisted of two parishes, St. John's and St. George's. The village had five churches: St. George, St. John Prodromos, St. Theodore, St. Spyridon and Virgin Mary.

The main source of income in the area was farming and many agricultural products of Asha were sold to Nicosia's markets. Asha was also famous for its donkeys and cucumbers.

Turkish soldiers rounded up Greek Cypriot civilians in the village of Asha on 14 August 1974 and took away males over the age of 15 most of whom were reportedly killed. Fourteen individuals were executed in cold blood during the first hours of the capture of the village. Homes were stripped of their belongings and men and young boys were tortured.

Asha was the village with the most missing persons in the invasion of 1974. In total 105 individuals, including 8 youths under the age of 18, who were captured in Asha disappeared and went missing thereafter. Two mass graves have been found at Ornithi village in the occupied part of Cyprus, with evidence suggesting that the mass graves had been exhumed. The suffering of the families of the miss-

