



«Επικοινωνία - Communication»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Κ.Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Στην ελλόγιμη κα Μαρία Παπαλούκα και τους Εκπαιδευτικούς της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Ηνωμένου Βασιλείου,

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Με την ιερή και σεβάσμια εορτή των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό προς όλους όσοι εργάζονται στην εκπαίδευση της Αποδημίας, στους γονείς, τους μαθητές και τους φίλους των Παροικιακών Σχολείων.



Ιδιαίτερα θέλω να συγχαρώ θερμά τους εκπαιδευτικούς και την επιθεωρήτρια της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Κ.Ε.Α.) κα Μαρία Παπαλούκα για τους κόπους και την προσφορά τους στη διάδοση των ελληνικών και χριστιανικών γραμμάτων και του ελληνορθόδοξου χριστιανικού πνεύματος στην Αποδημία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Ευχόμενος όπως ο Ενανθρωπήσας δια την ημετέρα σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός, σας δίνει υγεία, δύναμη, φώτιση και όραμα στο πολυσχιδές, ανθρωποποιό και ιερό έργο σας, διατελώ μετά θερμών ευχών, αγάπης και τιμής.

Χριστούγεννα 2015

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS

Χαιρετισμός Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου κ.κ Γρηγορίου	1
Ευχές για μια χαρούμενη χρονιά.....	2
Η συμβουλή μας	2
Τα νέα της παροικίας μας	3
Our advice.....	7
Ημερολόγιο - Calendar..	8
Θρησκευτικές γιορτές	9
Η γωνιά του μαθητή	10
Για τους μικρούς μας φίλους	12
“Το Ελληνικό σχολείο” ...	13
“Ηχοι της πόλης”	14
Κατεχόμενη Κύπρος - Αργάκι.....	16
St John the Baptist.....	16

Στοιχεία επικοινωνίας:

22 Stuart Crescent,
London N22 5NN
Tel.: 020 8881 6982,
Fax: 020 8365 8257
Email: kea@schools.ac.cy



Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ

Ένα πολύτιμο δώρο για τα παιδιά σας για τη νέα χρονιά είναι ένα ωραίο βιβλίο. Το βιβλίο είναι συντροφιά για το παιδί, ένας πιστός και αληθινός φίλος, που είναι ταυτόχρονα και άριστο μέσο ψυχαγωγίας. Καλλιεργεί τη φαντασία και τη σκέψη του παιδιού και οξύνει την κρίση του. Μέσα από τα βιώματα των ηρώων το παιδί ενθαρρύνεται συναισθηματικά, μπορεί να κρίνει συμπεριφορές και παίρνει παραδείγματα είτε προς μίμηση είτε προς αποφυγή.

Βοηθήστε τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο:

- Φτιάχνοντας ένα όμορφο χώρο βιβλιοθήκης στο σπίτι, όπου τα βιβλία είναι προσβάσιμα στα παιδιά. Αποφασίζουμε με τα παιδιά μας ποια βιβλία θα περιλάβουμε.
- Διαβάζοντας μαζί τους βιβλία. Είναι καλό να «κλέβουμε» λίγο χρόνο κάθε μέρα για να μοιραζόμαστε μαζί τους τη χαρά του διαβάσματος και της συζήτησης.
- Εμπλέκοντας τα παιδιά σε ομάδες φιλαναγωγίας στο χωριό ή στην πόλη μας.

Πηγή: Γέφυρες επικοινωνίας, τεύχος 36 (ΠΟΕΔ)

Σας ευχόμαστε
«Καλή Χρονιά»
γεμάτη υγεία,
χαρά, αγάπη και ευτυχία!



We wish you
“Happy New Year”
full of health,
joy, love and happiness!

*Με χαρά,
δεχόμαστε για δημοσίευση υλικό
από εργασίες μαθητών,
φωτογραφικό υλικό από γιορτές
και δραστηριότητες
ή συνεργασίες εκπαιδευτικών.*

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ



Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου **κ. Ε. Ευρυβιάδης** με τους συνεργάτες του κατά το Χριστουγεννιάτικο πάρτι στην Υπάτη Αρμοστεία



Χριστουγεννιάτικο παζαράκι του Φιλανθρωπικού Σωματίου “**Αλκωνίδες**”.

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου **κ. Ε. Ευρυβιάδης** το τίμησε με την παρουσία του.

Χορωδία με τη διεύθυνση της **κ. Σάββιας Κοζάκου** τραγούδησε τα κάλαντα .

Συγχαρητήρια στην πρόεδρο και τα μέλη των Αλκωνίδων

Επιμορφωτικό Σεμινάριο από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτικό Σεμινάριο την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 13:30-16:00 στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου. Το εν λόγω σεμινάριο οργανώθηκε από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου σε συνεργασία με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ).

Το θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Η διδασκαλία των Μαθηματικών στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο : η συμβολή της ανάλυσης των αριθμών στην πρόσθεση και την αφαίρεση, στους τυποποιημένους αλγόριθμους και τους νοερούς υπολογισμούς». Εισηγητής ήταν ο κ. Γιώργος Κόσσυβας, Δρ Διδακτικής Μαθηματικών και Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου.

Το σεμινάριο ξεκίνησε με καλωσόρισμα του του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια η Επιθεωρήτρια και Προϊσταμένη της ΚΕΑ κυρία Μαρία Παπαλούκα χαιρέτισε τους παρισταμένους και υπογράμμισε τη βαρύνουσα σημασία της επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Στο σεμινάριο παραυρέθηκε η κ. Ισμήνη Χατζηγιάννη-Γκίκα, υπεύθυνη του ΚΕΣ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι δάσκαλοι του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου, οι νηπιαγωγοί του Ελληνικού Νηπιαγωγείου Λονδίνου καθώς και εκπαιδευτικοί των παροικιακών σχολείων.

Με αφορμή την εισήγηση αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων ο προβληματισμός στράφηκε κυρίως στην επίτευξη μάθησης με κατανόηση και την αναζήτηση αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας για την ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων όλων των μαθητών. Όλοι όσοι παρακολούθησαν το Σεμινάριο έμειναν απολύτως ευχαριστημένοι.



“Η Κύπρος και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος”

Διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρου Παπαπολυβίου στα πλαίσια του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα του Λονδίνου.



seesox

South East European Studies at Oxford

Cyprus: Prospects for reunification, peace with Turkey and regional stability

The Cyprus High Commissioner in London, Euripides Evriviades, spoke on 2 December on "Cyprus: Prospects for reunification, peace with Turkey and regional stability". David Madden chaired.

<http://seesoxcentral.blogspot.co.uk/2015/12/cyprus-prospects-for-reunification.html>

pressoffice@chclondon.org.uk

<http://seesoxcentral.blogspot.co.uk/>

*Από τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές και εκδηλώσεις
των Ελληνικών παροικιακών μας σχολείων*



Τα παιδιά της Γ' και Δ' τάξης του ελληνικού παροικιακού σχολείου του Cardiff έστειλαν τις ευχετήριες κάρτες τους μαζί με σοκολατάκια σε παιδιά δημοτικού σχολείου της Κύπρου.

Παροικιακό σχολείο Goffs



Χριστουγεννιάτικες κατασκευές των παιδιών για το παζαράκι του σχολείου

Παρουσιακό σχολείο Plymouth



“Μπισκοτόνια” σπιτάκια
φτιαγμένα από τα παιδιά

Παρουσιακό σχολείο St. Mary’s



OUR ADVICE

READING BOOKS

A valuable present for your children this new year could be a nice book appropriate for their age.

The love of reading has so many benefits and you can develop this reading habit in your children in as early as their first few months by reading to them.

- Reading to your children makes you bond with them and gives them a sense of intimacy and well-being.

- Books teach children about relationships, situations, personalities. Fantasy books provide material for their imagination and free play.

- It calms children, especially when they are fretful and restless.

It's very important to Form a habit of reading to them every day, or at least several times a week. Choose a time when you and your child are both relaxed and not rushed and share the joy of reading!

www.raisesmartkid.com

Παροικιακό σχολείο Milton Keynes



Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Oakthorpe



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ CALENDAR



7.01.2016

Αρχή Β' τριμήνου

Beginning of 2nd term

28.01.2016

Εκδήλωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρετανίας για τα ελληνικά και χριστιανικά γράμματα

30.01.2016

Γιορτή των Τριών Ιεραρχών

03.02.2016

Σεμινάριο για την προστασία του παιδιού, σε συνεργασία με το Δημαρχείο του Enfield, στην αίθουσα εκκλησίας Αγ. Δημητρίου στο Edmonton.

28.02.2016

Εκδήλωση για τη φιλανθρωπική οργάνωση "Το χαμόγελο του παιδιού", στη αίθουσα εκκλησίας Αγ. Παντελεήμονα στο Harrow.

29.02.2016

Σεμινάριο για το ρόλο της τέχνης και τεχνολογίας στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία, στο πανεπιστήμιο Goldsmiths.

**ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΟΡΤΕΣ
RELIGIOUS
CELEBRATIONS**

01.01.16

Μεγάλου Βασιλείου



Saint Basil the Great

06.01.16

**Άγια Θεοφάνεια
Theophany**

07.01.16

**Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου και
Βαπτιστή**

Saint John the Baptist

17.01.15

**Μεγάλου Αντωνίου
Saint Anthony the
Great**

25.01.15

**Γρηγορίου του
Θεολόγου
Saint Gregorios
Theologos**

27.01.15

**Ιωάννου του
Χρυσοστόμου
Saint John Chrysostom**

30.01.15

**Τριών Ιεραρχών -
Μεγάλου Βασιλείου,
Ιωάννου Χρυσοστό-
μου και Γρηγορίου
του Θεολόγου
Three Holy Hierarchs**



**Ελληνικό παρoικιακό
σχολείο Αγ. Ιωάννη**



Ελληνικό παρoικιακό σχολείο Southgate



Ελληνικό παρoικιακό σχολείο Luton



Η γωνιά του μαθητή

«Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Χριστούγεννα»



Α' Τάξη – ΕΠΣ Queenswell



ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΧΩΡΙ

Θεατρικό από τις Βασιλική Κοντού, Ηλέκτρα Μυκονιάτη, Ελένη McCarthy

Το θεατρικό αυτό παρουσιάστηκε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ελληνικού Σχολείου Brighton Αγίας Τριάδας, ως κουκλοθέατρο. Τις κούκλες έφτιαξαν οι ίδιες οι μαθήτριες, όπως και το κείμενο.

Αφηγητής: Ζούσαν κάποτε στο Χαρουμενοχώρι δύο οικογένειες. Η πρώτη οικογένεια ήταν η πλούσια και η άλλη η φτωχή. Α, και να μη ξεχάσουμε τον Άγιο Βασίλη

Άγιος Βασίλης: Γεια σας παιδιά!

ΣΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΠΙΤΙ:

Κορίτσι: Μαμά, ανυπομονώ για τα χριστουγεννιάτικά μου δώρα. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο!

Μαμά: Ούτε κι εγώ κορίτσι μου, αλλά πρέπει να πάμε για ύπνο αλλιώς ο Άγιος Βασίλης δε θα μας φέρει δώρα.

Κορίτσι: Εντάξει μαμάκα μου.

Αφηγητής: Όπως βλέπετε, κανείς δεν μπορεί να περιμένει για τα χριστουγεννιάτικα δώρα.

Άγιος Βασίλης: ΧΟ ΧΟ ΧΟ, καλά χριστούγεννα παιδιά.

ΣΤΟ ΦΤΩΧΟ ΣΠΙΤΙ:

Αφηγητής: Αλλά στη φτωχή οικογένεια όλα ήταν διαφορετικά.

Κορίτσι: Μαμάκα, κάνει πολύ κρύο, δεν αντέχω πιά.

Μαμά: Το ξέρω κορίτσι μου, είναι δύσκολα για μας το χειμώνα. Αναρωτιέμαι όμως τι θα φέρει ο Άγιος Βασίλης αυτή τη φορά.

Κορίτσι: Μήπως μας φέρει καμιά ζεστή κουβέρτα και μπουφάν για να προστατευτούμε από το κρύο;

Μαμά: Αχ κόρη μου, ελπίζω να μας θυμηθεί και φέτος και να μας φέρει ό,τι μπορεί. Αλλά είναι κι αυτός πολύ απασχολημένος. Πρέπει να επισκεφτεί πολλές οικογένειες.

Αφηγητής: Όπως βλέπετε αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι δύσκολα για τη φτωχή οικογένεια. Πολλοί άνθρωποι περνούν αυτές τις μέρες χωρίς ζεστά ρούχα ή φαγητό και πρέπει να τους βοηθήσουμε.

ΣΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΠΙΤΙ:

Μαμά: Κορίτσι μου, σκέφτηκα κάτι. Προτείνω να φωνάξουμε τη φτωχή οικογένεια, τους γείτονές μας, να φάμε μαζί τα Χριστούγεννα.

Κορίτσι: Α, είναι πολύ καλή ιδέα μαμά. Να μην ξεχάσουμε να τους δώσουμε και τα δώρα.

Αφηγητής: Η φτωχή οικογένεια δέχτηκε την πρόσκληση και πέρασαν τα Χριστούγεννα όλοι μαζί.

Μαμά: Ευχαριστούμε για το υπέροχο δείπνο καλοί μας γείτονες. Πέρασαμε πολύ ωραία.

Αφηγητής: Μην ξεχνάτε φίλοι μας. Τα Χριστούγεννα είναι για να μοιραζόμαστε την ευτυχία με φίλους και συγγενείς.

Όλοι μαζί: ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!



Για τους μικρούς μας φίλους

Ώρα για σταυρόλεξο!

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ



Μαρία Παπαλούκα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ →

1. Τα λόγια του ήταν τόσο ωραία που τον ονόμασαν Χρυσόστομο: Ι.....
2. Μαζί με τα Ελληνικά και Χριστιανικά Γράμματα γιορτάζουν και τα Σ.....
3. Στις 30 του Γενάρη γιορτάζουν οι Τρεις Ι.....
4. Το έργο του ήταν πολύ μεγάλο και ονομάστηκε Μέγας; Β.....

ΚΑΘΕΤΑ ↓

1. Τόσοι είναι οι Ιεράρχες που γιορτάζουμε. Τ.....
2. Τα παιδιά διαβάζουν Β.....
3. Μιλούσε πολύ ωραία για το Θεό, γι αυτό και ονομάστηκε Θεολόγος; Γ.....
4. Στις 30 του Γενάρη γιορτάζουν τα Ελληνικά και Χριστιανικά Γ.....

ΤΡΕΙΣ, ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το σταυρόλεξο του σχολείου



Μαρία Παπαλούκα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ →

1. Στο ελληνικό σχολείο μαθαίνω να Δ..... ελληνικά
2. Διαβάζω ένα ελληνικό Β..... κάθε μέρα.
3. Γράφω την ορθογραφία μου στο Τ..... μου
4. Το Σάββατο πηγαίνω στο ελληνικό Σ.....
5. Είμαι καλός Μ.....
6. Γ..... ωραία γράμματα

ΚΑΘΕΤΑ ↓

1. Μου αρέσει το Ε..... Σχολείο
2. Αγαπώ τη Δ..... μου.
3. Κάθε μέρα πηγαίνω στο Α..... σχολείο

ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΑΘΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΑΓΓΛΙΚΟ,
ΔΑΣΚΑΛΑ, ΔΙΑΒΑΣΩ, ΓΡΑΦΩ, ΤΕΤΡΑΔΙΟ, ΒΙΒΛΙΟ

Το Ελληνικό Σχολείο

Είμαι ένα μικρό παιδάκι
φρόνιμο και χαρωπό,
με τη σάκα μου στον ώμο
εγώ πηγαίνω στο σχολειό.

Άλφα, Βήτα, Μι, Νι, Ρο
ξέρω γράμματα σωρό.
Πόσο πολύ το αγαπώ
το ελληνικό σχολειό.

Ξέρω ωραία να διαβάζω,
τα βιβλία τα καλά
και να γράφω με μολύβι
γράμματα ελληνικά.

Άλφα, Βήτα, Μι, Νι, Ρο
ξέρω γράμματα σωρό.
Πόσο πολύ το αγαπώ
το ελληνικό σχολειό.

Μαρία Παπαλούκα

«Ήχοι της Πόλης» στο Μουσείο του Λονδίνου Συμμετοχή των σχολείων Goffs και Hazelwood

Η διημερίδα με θεματική «Ήχοι της πόλης» οργανώθηκε ως μέρος του ετήσιου προγράμματος 'Παιδιά στα Μουσεία' που συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες σε όλη τη χώρα. Το Μουσείο (London Museum) προσκάλεσε στους χώρους του, μαθητές από παροικιακά σχολεία διάφορων κοινοτήτων του Λονδίνου, για να συνεργαστούν με διάφορους ειδικούς στο χώρο των τεχνών και να δημιουργήσουν μια σειρά παραστάσεων εμπνευσμένες από δύο συγκεκριμένες γκαλερί: Το Λονδίνο πριν από το Λονδίνο και Το Λονδίνο ως παγκόσμια πόλη: Από το 1950 μέχρι σήμερα.

Τα δύο ελληνικά παροικιακά σχολεία Goffs και Hazelwood παρουσίασαν πρόγραμμα με μουσικές και χορευτικές παραστάσεις.

Ελληνικό παροικιακό σχολείο Goffs



Το παροικιακό σχολείο Goffs με δεκαπενταμελή ομάδα παιδιών γέμισε με ελληνικούς ήχους τους χώρους του Μουσείου παρουσιάζοντας το τραγούδι «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο». Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα ελπίδας στους παρευρισκόμενους εκφράζοντας την πεποίθηση πως ενώνοντας τις φωνές και τις ιδέες τους, τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Την παρουσίαση επιμελήθηκαν και οργάνωσαν ο μουσικός του σχολείου Χρίστος Σέας και η διευθύντρια του σχολείου Μαρία Χαραλάμπους.

**“Sounds of the City”
at the Museum of
London
Participation of the
schools Goffs
and Hazelwood**

A taste of what we have learnt:

Cities are noisy places!
From machines to music to
language, the sounds of
London are diverse and
ever-changing: from its
prehistoric past, right
through to its modern
present, and beyond to the
future.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί:
Μαρία Χαραλάμπους
Χρύσω Χαραλάμπους



«Ήχοι της Πόλης» στο Μουσείο του Λονδίνου Συμμετοχή των σχολείων Goffs και Hazelwood

Το παροικιακό σχολείο του Hazelwood συμμετείχε με την τάξη του GCSE. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χόρεψαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, φέρνοντας τους ήχους της δικής τους κοινότητας στο μουσείο. Την παρουσίαση επιμελήθηκαν η χοροδιδάσκαλος του σχολείου Κατερίνα Ράπτη και η εκπαιδευτικός Χρύσω Χαραλάμπους.

Το πρόγραμμα ενθάρρυνε επίσης τα παιδιά από τα παροικιακά σχολεία και τις οικογένειές τους να επισκεφτούν τις διάφορες γκαλερί και να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες που αφορούσαν τους ήχους της πόλης. Έδωσε επίσης την ευκαιρία στα παιδιά να εξερευνήσουν τους χώρους του Μουσείου και να γνωρίσουν τα εκθέματα που φιλοξενεί.

Στο πλαίσιο αυτό και ως ευκαιρία που έφερε γονείς, παιδιά και δασκάλους μαζί, οι επισκέπτες από τα δύο παροικιακά σχολεία που επισκέφτηκαν το Μουσείο έπαιξαν, ζωγράφισαν, άκουσαν συνθέσεις και ηχογραφήσεις και παρακολούθησαν παραστάσεις μαζί, στους χώρους του Μουσείου.

Οι εμπειρίες των μαθητών και μαθητριών από το σχολείο του Hazelwood τόσο από την επίσκεψη στο μουσείο όσο και από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα καταγράφηκαν σε συνέντευξη που έδωσαν για το παιδικό πρόγραμμα στο Ελληνικό Ραδιόφωνο του Λονδίνου (LGR).

Η επίσκεψη έφερε τα παροικιακά σχολεία διαφόρων κοινοτήτων κοντά στο Μουσείο και οι δραστηριότητες και παρουσιάσεις ήταν απολαυστικές για μικρούς και μεγάλους.



ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΡΓΑΚΙ

Το κατεχόμενο σήμερα χωριό Αργάκι βρίσκεται 30 χλμ δυτικά της Λευκωσίας και 4 χλμ νοτιοανατολικά της Μόρφου, στην πεδιάδα της Μόρφου, σε υψόμετρο 103 μ. Ονομάζεται και «Αρκάτζιν», που σημαίνει ρυάκι και πιθανόν να πήρε το όνομα του από αυτό.

Το 1960 ο πληθυσμός του χωριού ανερχόταν στους 1219 Ελληνοκύπριους και 72 Τουρκοκύπριους. Το 1973 οι κάτοικοι αυξήθηκαν στους 1599. Οι κάτοικοι καλλιεργούσαν όλα τα είδη εσπεριδοειδών, καθώς και διάφορα άλλα φρούτα και λαχανικά. Ασχολούνταν και με την κτηνοτροφία αιγοπροβάτων και αγελάδων.

Το 1962 στο Σερράχη ποταμό στα βόρεια του χωριού, κατασκευάστηκε το γνωστό φράγμα Μόρφου και το 1973 το επίσης γνωστό φράγμα Μάσαρη. Πριν την τουρκική εισβολή, περίπου το 77% της έκτασης του χωριού αρδεύονταν, ένα 13% ήταν καλλιεργούμενη γη και το υπόλοιπο ήταν ακαλλιεργητή γη.

Ο ενοριακός ναός του χωριού είναι προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου κι ανοικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Προφανώς η εκκλησία κτίστηκε επί των ερειπίων της βυζαντινής Μονής του Ρυάκος.

Στο χωριό λειτουργούσε και δημοτικό σχολείο στο οποίο φοιτούσαν 199 μαθητές κατά το σχολικό έτος 1973-1974.

Μετά την Τούρκικη εισβολή του 1974 το Αργάκι είναι κάτω από Τούρκικη κατοχή. Ευχόμαστε σύντομα το Αργάκι να είναι ελεύθερο και οι κάτοικοι του να γυρίσουν σε αυτό.

Μετά την Τούρκικη εισβολή του 1974 το Αργάκι είναι κάτω από Τούρκικη κατοχή. Ευχόμαστε σύντομα το Αργάκι να είναι ελεύθερο και οι κάτοικοι του να γυρίσουν σε αυτό.

Πηγή:

http://orthodoxwiki.org/John_the_Forerunner
Ιστοσελίδα «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ»

ST JOHN THE BAPTIST

St John the Baptist is also referred to as St John the Forerunner ("Πρόδρομος" in Greek) because he was the forerunner of Christ. He baptized Christ and became one of the most revered saints in the Orthodox Church.

His father Zacharias was a priest, and his mother, Elizabeth, was of the daughters of Aaron (Luke 1:5). John held the priesthood of Aaron, giving him the authority to perform baptisms of God.

His doctrine and manner of life stirred interest, bringing people from all parts to see him and listen to his preaching on the banks of the Jordan River. The fame of St John reached the ears of Jesus in Nazareth (Matt. 3:5) and He came from Galilee to Jordan to be baptized by him. St John was imprisoned by Herod and beheaded at the instigation of Herodias. Our church commemorates St John the Baptist also on the 7th of January, immediately after Theophany (Epiphany) on the 6th of January.